



Galerie Champaka

Ernest Allard straat 27
B-1000 Brussel
België
Tel: + 32 2 514 91 52
+ 32 475 26 94 08
Fax: + 32 2 346 16 09
sablon@galeriechampaka.com
www.galeriechampaka.com

Galerie 9^E ART

4, rue Cretet
F-75009 Parijs - Frankrijk
Tel. : +33 1 42 80 50 67
Fax : +33 1 42 80 50 67
contact@galerie9art.com
www.galerie9art.fr

Perscontacten:

Viviane Vandeninden
viviane.vandeninden@klach.be
Tel: + 32 2 351 26 10
+ 32 472 31 55 37

21 > 29/01/2012

GALERIJ CHAMPAKA (Brussel)

GALERIE 9^E Art (Paris)

Op Brafa

(Brussels Antiques & Fine Arts Fair)

KUNSTEN UIT HET WERELDSTRIPVERHAAL

Galerie Champaka (Brussel) en Galerie 9e Art (Parijs) gaan samenwerken om, met hun gezamenlijke kennis van zaken, op Brafa een uitzonderlijke stand voor te stellen gewijd aan het wereldstripverhaal.

Twee Galerijen in dienst van de Negende Kunst

Met Galerie Champaka maakte het stripverhaal zijn intrede op de Zavel, de Brusselse wijk die gewijd is aan antiquairs en kunstgalerijen. Een uitgelezen programma maakte er al gauw een referentiepunt bij uitstek van.

Galerie 9e Art, een voorloper, ligt aan de voet van Montmartre en werkt verder om erkenning voor het stripverhaal te bewerkstelligen. De stichter, Bernard Mahé, is overigens een internationaal erkend specialist van het Amerikaanse stripverhaal uit de «Gouden Eeuw».

Brussel-Parijs

De slingerbeweging tussen Brussel en Parijs vormt al haast een eeuw de dynamiek van het Europese stripverhaal. De banden tussen de Negende Kunst en de stad zijn veelvoudig. Het stripverhaal, ontstaan in de pers, een stedelijk product, is in ruime mate gemaakt door en voor stedelingen. Een heleboel verhalen en sfeerbeelden spelen zich trouwens in de stad af. De stand van galerie Champaka en 9e Art brengt negende grote kunstenaars uit de negende Kunst, allen bouwers van werelden, die nog volop actief zijn: François Avril, Ever Meulen, Miles Hyman, André Juillard, Jacques de Loustal, Frank Pé, François Schuiten, Joost Swarte en Zep. Elk realiseerde een diptiek dat hun persoonlijke kijk onthult op Parijs en Brussel, waarin elk cliché wordt vermeden.

Wereldstripverhaal

Deze negen kunstenaars staan open voor de wereld en voor grafische stijlen. Ze nodigden dan ook grafische vrienden uit.

Sommigen als stichters waardoor het stripverhaal zijn adelbrieven verwierf. Onder hen Barks, Caniff, Chaland, Eisner, Foster, Franquin, Gillon, Herriman, Jacobs, McCay, Raymond en Will.

Anderen, die nog steeds actief zijn, blijven deze kunst vernieuwen: Alice, Bilal, Cosey, Crumb, de Crécy, Fred, Giraud, Guarnido, Lauffray, Mariscal, Mézières, Moebius, Muñoz, O'Neill, Sempé, Yslaire en enkele anderen...

BRAFA - Stand 50

Tour & Taxis - Havenlaan 86C / B-1000 Brussel

Van 21 tot 29 januari 2012 van 11.00 tot 19.00

Nocturnes op dinsdag 24 en donderdag 26 januari 2012 tot 22.00 uur.